

SJALOOM



november 2024

van de redactie,

Voor u ligt het Advent- en Kerstnummer van de Sjaloom.

Het blad staat vol lezenswaardige verslagen, roosters, gedachten en gedichten.

Wij wensen u veel leesplezier, fijne Kerst en een vredevol 2025.

Liesbeth en Ciska



Ontwerp van een Kerstgedicht

Mijn hart, wil je nog steeds van engelen horen
dat Jezus wordt vannacht opnieuw geboren
alsof een baby roze nog en zacht
iets kan veranderen aan de wereldmacht.



Hoe kun je dit aan kinderen vertellen
die leren van bevrijding door rebellen.
Klinkt "vrede op aarde" niet als een verwijt
aan armen die geloven in de strijd.

O hart, dat moe wordt altijd te geloven,
dat alles wil is van de Heer hierboven,
maar heimelijk blijft hunkeren naar het kind,
dat gaat bewijzen hoe Gods liefde wint.

Hoor dichtbij reeds de taal der onverlaten:
Herodes en zijn moordende soldaten
fel jagend op de pasgeboren Heer.
Mijn hart, blijf kind, geloof het telkens weer.

(Frank Daen)

Meditatie

We lopen alweer naar het einde van het jaar, voor mijn gevoel gaat het ieder jaar sneller. De dagen worden korter, het is alweer vroeg donker, de lampen gaan weer eerder aan. Kouder wordt het ook, donkerder en kouder wordt het om ons heen en donkerder en kouder lijkt het ook in deze wereld te worden. Op televisie en in de krant zien we steeds dezelfde belangrijke mensen, die invloed hebben, macht en grote woorden. Het komt mij voor dat de tijd van omzien naar elkaar wat achter ons komt te liggen, we horen steeds meer woorden die vooral te maken hebben met eigenbelang en zelfbescherming, "America first" zegt een grote meneer in Amerika, velen zeggen het hem na.

Toen Jezus geboren werd in dat nederige stalletje waren de eersten die hem bezochten gewone mensen, sterker nog, het waren de minsten in die tijd, herders waren het, een eenzaam baantje waar weinig mensen zin in hadden. En deze eenvoudige mensen mochten als eersten de Mensenzoon, het Licht der wereld ontmoeten. In tegenstelling tot deze wereld mochten hier de laatsten al de eersten zijn, zoals ooit de eersten de laatsten zullen zijn.

Ook tweeduizend jaar geleden zag God al dat het zo niet verder kon, ook toen leek het duister, het donker, het te winnen van het licht. Maar God liet de wereld, zijn schepping, zijn mensen niet los en liet zijn Zoon geboren worden, als Licht in een duistere wereld.

Johannes vertelt het ons zo: "Het ware licht, dat iedere mens verlicht en naar de wereld kwam".

Elk jaar met kerst mogen wij daaraan denken, het Licht dat onze wereld verlicht, mag tot ons komen, en ook in de tijden die wij nu meemaken is dat Licht zeer welkom. Toch lijkt dat Licht er maar niet in te slagen de wereld écht te verlichten.

Johannes vertelt verder: "Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen".

Is Gods plan mislukt? Is het donker dan toch sterker dan het licht? Ik steek een kaarsje aan in een donkere kerk, het wordt een beetje lichter. Er komen meer mensen een kaarsje aansteken en het licht wordt sterker.

Johannes zegt: "Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen".

Lang geleden was ik een aantal dagen in de Sint Adelbertabdij in Egmond-binnen, de monniken zongen: "Het ware Licht dat ieder mens verlicht, Christus de Heer, Is onder ons verschenen. Draagt Hem hoog, gij aarde, Volken brengt hem dank".



De jaren zijn vergleden, en het wordt donker om ons heen, maar de monniken in Egmond en overal ter wereld zullen blijven zingen over het Licht dat in deze wereld kwam. En wij mogen met hen meezingen, omdat we mogen geloven dat het Licht zal overwinnen.

Jaap Nicolai

In memoriam Jan Willem Hulzebos

Jan Willem Hulzebos werd geboren op 18 mei 1945 in Nieuwe Pekela en hij overleed afgelopen zondag 19 mei, Pinksterzondag, een dag na zijn 79^e verjaardag.

Het gezin woonde bij de timmerfabriek, opgericht door grootvader, waarin Jan zijn hele werkzame leven zou doorbrengen. Na de technische school heeft Jan diverse avondopleidingen gevolgd en werd hij achtereenvolgens “leerling”, “gezel” en “meester” timmerman. Toen zijn vader ziek werd moest Jan, als 20 jarige, maar op kantoor gaan zitten, en in het boekje kijken hoe het allemaal moest, maar het liefst was Jan in de fabriek met zijn handen bezig. Jan en Sytske ontmoetten elkaar op de verjaardag van een kameraad, en op vrijdag 13 december 1974 trouwden zij te Nieuwe Pekela. Het huwelijk werd gezegend met vier kinderen: Nina, Harma, Harmjan en Tjakko, en later volgden nog negen kleinkinderen, waar Jan heel trots op was en heel blij mee was. Jan werkte tot op hoge leeftijd in zijn timmerfabriek, zo’n beetje tot zijn 75^e jaar, en hij heeft er veel moeite mee gehad om dat af te bouwen, om dat los te laten. Er waren binnen het bedrijf wel eens wat strubbelingen, wat conflicten en zakelijke geschillen, ook wel binnen de familie, die Jan aan het hart zijn gegaan. Want Jan was, hoewel schijnbaar wat gesloten, een gevoelige en emotionele man, die er slecht tegen kon dat bij andere familieleden verkeerde veronderstellingen leefden.

Naast veel genoeg en plezier waren er dus ook wel zorgen en spanningen binnen het bedrijf, die Jan pas echt kon loslaten als hij en Sytske een paar dagen met de camper weg gingen. Dat vond Jan prachtig, net als de dagen die ze met de boot op de Friese wateren doorbrachten, dan leefde hij helemaal op, hij ontspande en kon dan helemaal zichzelf zijn.

De kerk mocht dan voor Jan de laatste jaren door diverse oorzaken wat op de achtergrond geraakt zijn, het geloof is voor hem altijd erg belangrijk geweest, hij bad vaak en veel, bijvoorbeeld als hij met de hond een eind het land op liep. Jan was in en voor zichzelf veel met het geloof bezig, Jan vertelde eens dat hij voor een moeilijke klus wel in gebed ging, hij vroeg dan om kracht en leiding. Jan heeft al lange tijd moeilijkheden met zijn gezondheid gehad, hartklachten, longontstekingen, problemen met de bloedvaten, nierproblemen, maar ondanks dit bleef hij tot ver na zijn zeventigste jaar aanwezig op de fabriek. Zo rond 2020 kreeg Jan een nieuwe tegenslag te verwerken, hij had te horen gekregen dat hij aan een bepaalde vorm van longkanker leed. De jaren daarna werd de gezondheid langzaam slechter, hij had het er moeilijk mee, hij kon er somber en pessimistisch van zijn, maar hij had ook periodes dat het weer wat beter ging, en er weer wat uitstapjes gemaakt konden worden.

Jan kon ook erg genieten van muziek, hij draaide dan cd’s met orgelmuziek of koormuziek op zijn muziekinstallatie en genoot. Begin dit jaar zagen we Jan verder achteruit gaan en in mei werd hij opgenomen in het Scheper ziekenhuis in Emmen, hij was toen al erg verzwakt, praten ging haast niet meer. Jan zei nog dat hij veel gebeden had, “niet voor mezelf, maar voor Sytske en de kinderen”, voegde hij er aan toe. Hij mocht weer naar huis, voor de laatste dagen, Jan leek zijn lot aanvaard te hebben en was daarin vol vertrouwen. Uiteindelijk is hij in de vroege uren van Pinksterzondag ingeslapen in de nabijheid van Sytske en de kinderen.

Jan heeft geleefd, niet altijd gemakkelijk, maar wel voluit. Jan was een authentieke man, een mooi mens, een man uit één stuk, eerlijk, oprecht, betrouwbaar. Praten deed hij niet makkelijk, maar zijn liefde liet hij zien met zijn gezicht, met zijn ogen, dat mochten we ook de laatste dagen zien en ervaren. We mogen hopen, geloven en bidden dat Jan nou de rust gevonden heeft die hij zo vaak niet kon vinden, dat hij nu de vrede ten volle ervaart, waar hij altijd naar verlangd heeft.

Jaap Nicolai

PERSONALIA

Ingekomen:

April 2024; Mevr. L. Boer-van der Ham, Ds. S. Tjadenstraat C111

Overleden:

Op 19 mei 2024; Jan Willem Hulzebos in de leeftijd van 79 jaar

Verhuisd:

Juli 2024; Mevr. J. Drok-Joosten naar de Clockstede kamer 28

Psaalm 80 – een Getugenis van Asaf bie vaarde Advent

Luster, o hedder van Israël, dij Jozef laaidt as n koppel schoapen.

Dij troont op cherubs, verschien in glorie, veur ogen van Efraïm en Manasse.

Bruuk joen kracht en kom ons redden.

O God, breng ons weerom, loat joen aanschien lichten, dat wie red worden.

O HEER, God van legermachten, hou laank nog bin ie glin bie t beden van joen volk? Ie hebben heur troanen sloeken loaten, n overmoat aan troanen te drinken geven. Ie moaken dat ons noabers om ons strieden, ons vijanden hebben de gugel mit ons. O God van legermachten, breng ons weerom, loat joen aanschien lichten, dat wie red worden.

Ie hebben n wienstòk reud en overbrocht oet Egypte, aander volken votjagd om hom poten te kinnen. Ie hebben grond veur hom bewaarkt, dat e zok zetten kon en t laand vol moaken. Baargen kwammen in schaar, zien lötten binnen as ceders van God, wienstòk stuurde zien schot aan zee tou, zien löt tot aan revier.

Woarom heb ie strinketten vernaild? Elkenain dij der langs komt, kin ja van weg òf der van teppen, wilde swienen oet t bos hebben der in omvrud, daaiern van t open veld hebben ze ofvreten.

O God van legermachten, kom toch weerom, zai hierhèn tou hemel oet en kiek, heb omdenken mit dizze wienstòk, mit stek dij joen rechterhaand poot het - en zeun dij ie staark worden luiten -

Dij stek is verbraand mit vuur en kapt, deur draaigen van joen aangezicht kommen ze om haals. Loat joen haand op man aan joen rechterhaand wezen, op t menskenkind dij ie veur joe staark worden luiten.

Wie zellen nait van joe ofvaleg wezen, as ie ons levent spoaren, den zel wie joen noam aanroupen:

O Heer van legermachten, loat ons weeromkommen,

loat joen aangezicht lichten, dat wie red worden.



VERJAARDAGEN januari – mei 2025

Januari:

11	Dhr. S.K. Heijes, Rembrandtlaan 18	84 jaar
16	Mevr. M.G. Heijes, Rembrandtlaan 18	85 jaar
21	Dhr. H. Berends, Merellaan 15	81 jaar
26	Dhr. H. Buist, Prunuslaan 56	92 jaar
26	Dhr. A.T. Diekema, Iepenlaan 1	87 jaar

maart:

23	Mevr. J. Meijer-Boer, Lindenlaan 60	92 jaar
27	Mevr. H. Vos, Paulus Potterlaan 25	82 jaar
29	Mevr. H. Sulman, Clockstede K. 148, Seringenlaan 1	86 jaar

April:

07	Mevr. J.A.W. Heikens, Joh. Vermeerlaan 6	82 jaar
----	--	---------

mei:

02	Mevr. H. Boels, Prunuslaan 78	86 jaar
12	Mevr. M.E. Koning, Mezenlaan 12	81 jaar
14	Mevr. P.A. v.d. Wijk-Munneke, P. Potterlaan 34, Musselkanaal	81 jaar
17	Mevr. W.J. Huiting-Brandsema, Prunuslaan 6	88 jaar
27	Mevr. M.J. Ottjes-Mulder, Rondweg 56	86 jaar



Hartelijk Gefeliciteerd!!



CREDO - Lied 342

1 In God de Vader op zijn troon
geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd –
Hem zij de macht, de majesteit!

2 En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.

3 Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

4 Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5 Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid. Amen

Diensten 2024/2025

KERKDIENSTEN IN 2024:

Dag en Tijd:	Bijzonderheden:	Voorganger:	Organist:	Extra's:
01-12 09.30 u	1ste Advent	Dhr. Nicolai	Gerda	KND
08-12 09.30 u	2e Advent	Da. Middeljans	Adriaan	KND
15-12 09.30 u	3e Advent	Ds. de Groot	Feike	Maaltijd v.d. Heer KND
22-12 11.00 u	4e Advent	Ds. v.d. Werff	Miep	KND
25-12 10.00 u	Kerst	Werkgr.eredienst	Dhr. Wieske	KND
29-12 09.30 u		Mevr. Ritzema	Feike	KND
31-12 19.00 u	Oudjaar	Dhr. Nicolai	Gerda	

KERKDIENSTEN 1^{ste} halfjaar 2025:

Dag en Tijd:	Bijzonderheden:	Voorganger:	Organist:	Extra's:
05-01 09.30 u		Mevr. Ritzema	Feike	
12-01 09.30 u		Da. Middeljans	Adriaan	Luthersen te gast
19-01 09.30 u		Ds. de Groot	Miep	
26-01 09.30 u		Dhr. Nicolai	Dhr. Wieske	
02-02 09.30 u		Werkgr. eredienst	xxxxxxx	M.m.v. Excelsior
09-02 09.30 u		Ds. Wolters	Feike	
16-02 10.00 u		Dhr. Nicolai	xxxxxxx	Luth.kerk
23-02 09.30 u		Dhr. Nicolai	Adriaan	Maaltijd v.d. Heer
02-03 09.30 u		Ds. Wams	Dhr. Wieske	
09-03 11.00 u	1^{ste} 40-d-tijd	Ds. v. d. Werff	Miep	KND
12-03 19.00 u	Biddag	Dhr. Nicolai	Gerda	
16-03 11.00 u	2^{de} 40-d-tijd	Da. v. d. Zwaag	Feike	KND
23-03 09.30 u	3^{de} 40-d-tijd	Dhr. Nicolai	Adriaan	KND + Luthersen
30-03 09.30 u	4^{de} 40-d-tijd	Da. Peetoom	Dhr. Wieske	KND
06-04 09.30 u	5^{de} 40-d-tijd	Mevr. Ritzema	Miep	KND
13-04 09.30 u	6^{de} 40-d-tijd	Dhr. Nicolai	Feike	KND
17-04 19.30 u	Witte donderdag	Ds. Wams	xxxxxxx	Luth. kerk
18-04 19.30 u	Goede Vrijdag	Dhr. Nicolai	Miep	
19-04 19.30 u	Stille Zaterdag	xxxxxxx	xxxxxxx	R.K. kerk
20-04 09.30 u	Pasen	Ds. Praamsma	Adriaan	KND
27-04 09.30 u	Bev. Ambtsdr.	Dhr. Nicolai	Dhr. Wieske	
04-05 11.00 u 19.00 u		Ds. Rienstra Herdenkingsdienst	Feike xxxxxxx	Hervormde Kerk
11-05 09.30 u		Dhr. Nicolai	Adriaan	Maaltijd v.d. Heer

18-05	09.30 u		Da. v.d. Zwaag	Miep	
Dag en Tijd:		Bijzonderheden:	Voorganger:	Organist:	Extra's:
25-05	09.30 u		Da. Pranger	Dhr. Wieske	
01-06	10.00 u		xxxxxxxxxxxx	xxxxxxx	Luth. kerk
08-06	09.30 u	Pinksteren	Ds. de Boer	Miep	
15-06	09.30 u		Da. van Noord	Dick Dijk	
22-06	11.30 u		Ds. Bulten	xxxxxxx	Openluchtdienst
29-06	09.30 u		Da. Peersmann	Adriaan	

Gebed om Vrede

U, God van alle mensen, tot op de dag van vandaag hebt u alle mensen als uw evenbeeld geschapen.

U maakt tussen uw schepselen geen onderscheid naar nationaliteit, afkomst, bezit of status. Vanaf het ontstaan van de aarde zijn allen broeders en zusters, zij hebben de opdracht om uw schepping als medewerkers vorm te geven.

In het eerste Bijbelboek slaat Kaïn zijn broer Abel dood. Sinds alle tijden voeren mensen oorlog en staan tegenover elkaar, zij doden hun broers en zusters en vernielen uw goede schepping die hen toevertrouwd is.

Altijd stond U aan de kant van de lijdenden, en dat staat u ook vandaag nog.

In deze tijd gaat onze aandacht speciaal uit naar Oekraïne, naar de mensen in Israël en Palestina en wij dragen alle mensen in oorlogs- en crisissituaties aan u op; wij bidden voor alle mensen die op de vlucht zijn, in de hoop op een beter leven.

Herinner ons aan de opdracht van Jezus om voor vrede en gerechtigheid op te komen.

Geef ons de moed om uw zoon Jezus Christus na te volgen. Geef ons uw Geest die ons kan helpen om geweldloosheid na te streven. Help ons dat wij niet gewend raken aan geweld en onrecht. Laat ons mensen als uw profeten zijn die voor vrede en gerechtigheid staan.

Maak ons tot instrumenten van uw vrede.



Pax-Christi voorzitter bisschop Peter Kohlgraf

Bovenstaande gedicht hangt in een kapel in de Dom van Mainz, in vertaling weergegeven door Feike Oppewal

Vanuit de kerkenraad,

Afgelopen gemeentevergadering is er weer veel besproken over van alles waar wij als gemeenteleden mee te maken krijgen. Zo stond als eerste op de agenda dat Reiny per 1 januari 2025 haar functie als koster neerlegt. Gelukkig blijft zij voor ons zo nodig nog de vraagbaak voor van alles en nog wat. Een hele groep vrijwilligers heeft aangegeven op zondag de kosterdienst op zich te willen nemen. Rynette heeft al een rooster gemaakt.

Maar een rooster maken is één ding – er zijn echter nog andere dingen die veranderen. De bloemengroet, het klokluiden en het vlaggen zijn vanaf 1 januari 2025 geen kosterstaak meer. Jammer, maar het is niet anders.

Gerda Goelema heeft al wel aangegeven dat zij zich zal bezighouden met de bloemengroet, zodat er toch elke zondag een boeket in de kerk staat. Heel fijn!

En meteen op 1 januari vervalt het morgengebed. De nieuwjaarsmorgendienst zal vanaf nu worden gehouden op de eerstvolgende zondag op nieuwjaarsdag.

Hoe de toekomst van onze kerk er uit zal zien; daarover blijven we nog steeds in het ongewisse. In november is er weer een gesprek met de gemeente Pekela over de dorpsvisie Nieuwe Pekela. Afwachten wat dat brengt voor onze kerk. Financieel staan we er in de begroting voor onze kerk gelukkig iets beter voor.

Het regio-overleg waar wij als leden van de kerkenraad vanaf afgelopen januari bij aanwezig waren hebben we eerst op een laag pitje gezet omdat de kerken van Wildervank, Veendam, Zuidbroek en Sappemeer-Hoogezand zich eerst gaan bezighouden met beroepingswerk.

Er is veel in beweging zowel binnen als buiten onze kerkmuren. Ik las vanochtend (10 nov) in de kerk een gebed dat naast lied 917 stond. Dat wil ik u meegeven op weg naar kerst en op weg naar het nieuwe jaar:

God, geef me
kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen;
moed om te veranderen
wat ik kan veranderen;
wijsheid om tussen deze twee
onderscheid te maken.

Martje Ritzema, vz kerkenraad
November 2024



De opbrengsten van de collecte maart t/m oktober 2024 zijn hieronder vermeld:

Kerk:	mrt: €.	462,15	apr: €.	244,75
Diaconie:	mrt: €.	155,65	apr: €.	61,05
Deurcoll:	mrt: €.	242,85	apr: €.	123,90
Doorzendcoll:	mrt: €.	274,25	apr: €.	229,50

Kerk:	mei: €.	164,95	juni: €.	165,65
Diaconie:	mei: €.	199,85	juni: €.	181,95
Deurcoll:	mei: €.	195,25	juni: €.	125,25
Doorzendcoll:	mei: €.	318,72	juni: €.	122,50

Kerk:	juli: €.	245,60	aug: €.	249,80
-------	----------	--------	---------	--------

Diaconie:	juli: €.	106,30	aug: €.	135,05
Deurcoll:	juli: €.	135,70	aug: €.	133,63
Doorzendcoll:	juli: €.	76,45	aug: €.	93,85

Kerk:	sept: €.	324,95	okt: €.	237,00
Diaconie:	sept: €.	126,60	okt: €.	128,55
Deurcoll:	sept: €.	206,32	okt: €.	175,90
Doorzendcoll:	sept: €.	357,50	okt: €.	480,20



Gebed om hoop

Leer ons dromen, goede God,
leer ons hopen, leer ons geloven,
dat midden in het gebulder van kwade stemmen,
dat dwars door het gesidder van wie bang zijn,
dat ondanks het bezwijken van hele volksstammen,
dat zelfs wanneer het lijkt dat de aarde vergaat,
er liefde zal neerdalen,
die groter is dan alle haat,
lichter dan al het duister,
en dat we zullen weten:
de ellende is voorbij,
een nieuw begin zal komen.



(Marloes Meijer)

Advent- en kerst project kindernevendienst 2024 Help jij me hopen?

In de adventstijd kijken we met de kindernevendienst uit naar het kerstfeest dat komt. Dat doen we niet alleen: samen delen we onze hoop. We lezen verhalen waarin mensen elkaar helpen hopen. Het thema van deze adventstijd is: Help jij me hopen? De kinderen horen hoe in de Bijbel hoop wordt gegeven en we delen onze hoop met elkaar. Het project voor deze weken is niet alleen bedoeld voor de kinderen, maar voor de hele gemeente. Met jong en oud helpen we elkaar hopen.

Voor het project met de kinderen maken we gebruik van een mededelingenbord dat voorin de kerk staat met daarop een 'Kalender van de hoop'. Elke week zien we op de kalender een illustratie bij het Bijbelverhaal. Daarnaast worden gemeenteleden gevraagd hun hoopvolle berichten op het mededelingenbord te plaatsen.

We zingen tijdens deze periode het lied 'We hopen op een teken' op de melodie van 'Nu daagt het in het oosten', liedboek 444.



Gezinsboekje

Voor thuis krijgen de kinderen het gezinsboekje 'Help jij me hopen?'. Daarmee kunnen ze, samen met hun ouders, op weg naar kerst. Het boekje biedt materiaal voor elke dag van de adventstijd, in de vorm van voorleesverhalen, activiteiten, gebeden en gespreksvragen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden rond de maaltijd, maar ook op andere momenten.

Kerstviering

Tijdens de kerstviering zullen we met de kinderen een verhaal vertellen en uitbeelden over sl(h)oopbedrijf Klaboem.



Wij hopen op een teken (projectlied Advent en Kerst)

1. Wij ho - pen op een te - ken
van lief - de en ge - loof.
Wie zal ons la - ten we - ten
wat God aan ons belooft?

The image shows a musical score for a song. It consists of four staves of music in treble clef, with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 3/4 time signature. The lyrics are written below the notes. The first staff starts with a treble clef, a key signature of two sharps, and a 3/4 time signature. The notes are: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The second staff has notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The third staff has notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The fourth staff has notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The lyrics are: '1. Wij ho - pen op een te - ken', 'van lief - de en ge - loof.', 'Wie zal ons la - ten we - ten', and 'wat God aan ons belooft?'.

Eerste advent:

De knoppen aan de bomen
die langzaam opengaan,
vertellen wat gaat komen:
een nieuwe tijd breekt aan.

Tweede advent:

Johannes laat zich horen,
een stem in de woestijn.
Er klinken grote woorden:
dat God dichtbij wil zijn.

Derde advent:

Als mensen samen delen
en eerlijk zijn en goed,
zal iedereen beleven
wat God voor mensen doet.

Vierde advent:

Maria kent het wonder,
zij draagt het met zich mee.
Dat nieuws is zo bijzonder,
dat vier je niet alleen.

Kerst:

De koning is geboren,
je vindt hem in een stal.
Laat alle mensen horen
dat Hij ons redden zal.

Zondag na Kerst:

Twee mensen op Gods drempel
die leven met het licht,
zij krijgen in de tempel
een lach op hun gezicht.

Tekst: Erik Idema

Melodie: 'Nu daagt het in het Oosten',
Liedboek 444

Kerstontbijt 2024



Welkom op woensdag 1^e Kerstdag om 9.00 uur

Samen beginnen aan gedekte tafels, een warm en mooi begin van Kerst, het geeft een feestelijk gevoel.

Iedereen is welkom! Heb je bezoek? Neem je gasten gezellig mee! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Prijs: per volwassene minimaal € 6,- en per kind minimaal € 3,-

Mocht je problemen hebben met betalen, laat het me weten. Het mag geen belemmering zijn om niet aan te kunnen schuiven. Als er geld overblijft gaat dat naar Stichting Kinderhulp Gambia.

Opgeven kan via de lijst op prikbord van de kerk, per telefoon, mail, app of privébericht bij Reiny.

Tel. 0597-646571, mobiel: 06-37645056, e-mail: rendel@planet.nl



Vrouwenclub

Op dinsdag 17 december zal er een Kerstviering worden gehouden in de grote zaal, met als thema: 'Uw Licht'.

We zullen luisteren naar de Kerstboodschap uit het Johannes Evangelie en na de pauze wordt er een mooi kerstverhaal verteld. Ook zingen we samen kerstliederen, met muzikale begeleiding.

Aanvang van de avond is 19.30 uur en iedereen die wil komen is van harte welkom! Er is koffie, thee en een lekkere traktatie.

Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!

De Vrouwenclub heet u graag welkom voor een mooie en zinvolle avond.



Een eenvoudig gedicht

Ik zag een vogel, zijn vleugels met olie besmeurd
een boom waar zomaar een tak van was afgescheurd
een kind werd geslagen door een boze meneer
of het zijn vader was, dat weet ik niet meer.

God, zie het is goed, hebt U gezegd
maar heeft U wel goed opgelet?

Ik zag een meisje alleen, gevlucht uit haar land
een vader die bang is, zijn dochter is kwijt op het strand
een bedelaar midden in Amsterdam die vraagt om een piek
en de oma van Jan die is heel erg ziek.

God, zie het is goed, hebt U gezegd
maar heeft U wel goed opgelet?

Ik zag een bejaarde, zijn haren zijn grijs en zijn rug niet meer recht
hij loopt met een stok, en God het is echt;
ze scholden hem uit en hij schuifelde voort
en ik stond er bij alsof ik niets had gehoord.

God, zie het is goed, hebt U gezegd
maar heeft U wel goed opgelet?

God, U ziet een man de vleugels van de vogels wassen
en kinderen op de bomen in het park en de schooltuin passen
U ziet een vader die zijn kind op handen draagt
en een vrouw die de bedelaar te eten vraagt.

U ziet mensen die voor hun zieke oma zorgen
en een strandwacht die het verdwaalde meisje thuisbezorgde
U ziet een huis waar een vluchteling nu leeft
U ziet die man met stok die zoveel te vertellen heeft
en hem die met geduld luisterend zichzelf geeft.

En God zag dat het goed was
want wij mensen hebben goed opgelet.

(herkomst onbekend)

*(Bovenstaand gedicht was verwerkt in
de overweging van Da. v.d. Zwaag uit
Veendam in de dienst van 27 Oktober)*



Terugblik op de dienst van startzondag

Hoe kunnen wij dat Koninkrijk van God nou wat dichterbij brengen? ...door te zingen over en te luisteren naar Gods woord en door het goede te doen, hoorden we. We hoorden ook dat elke goede gedachte, elke goede intentie zijn weerslag heeft, een gevolg heeft, een stapje is in de richting van dat nieuwe Rijk.

In deze dienst mochten we allemaal een waxinelichtje ontsteken. Tijdens het ontsteken en neerzetten van het waxinelichtje kon een ieder een positieve gedachte of een positieve wens, voor zichzelf in stilte overwegen. Het lichtje werd geplaatst in een gebroken hart dat weer aan elkaar is gemaakt, maar nog wel voor de ene helft leeg was. De ene helft was gevuld met bloemen en de andere helft, eerst nog leeg, werd gevuld met lichtjes vergezeld van een mooie gedachte. Zo werd het hart weer geheeld en weer "als nieuw" en een illustratie van het leven in het licht van Gods Koninkrijk.

Waarheen je ook gaat, ga met je hart.

Wat je ook gaat doen, doe het met je hart,

Wat je ook ziet, kijk met je hart,

Wie je ook ontmoet, maak de ontmoeting hartelijk

En welke weg je ook gaat, kies voor de weg van het hart.



De symbolische schikking is gemaakt door Marja Haneman.

Gedachtenisdienst op 3 november.



We mogen terugzien op een indrukwekkende viering van de Gedachtenis der Namen waarin onze gestorven gemeenteleden werden herdacht. Er was ruimte om een kaarsje te ontsteken voor hen die we zo node missen, er was ruimte voor gesproken woorden, hardop en in de stilte, ruimte voor gebeden en voor het zingen van mooie liederen. Elk jaar weer een dienst waarin het gemis, maar ook de verbondenheid als gemeente naar voren komt. De symbolische schikking is, evenals de aparte bloemstukjes gemaakt door Marja Haneman.

Elke naam

Elke naam
een licht

Elke naam
een belofte

Elke naam
een verbondenheid

Elke naam
een verhaal

Elke naam
een gezicht

Elke naam
een herinnering

Elke naam
noemenswaardig (*Marinus van den Berg*)

Beste mensen,

Voor mij is het goed om hier in Nieuwe Pekela te wonen. Een rustige plek. Niet te vergelijken met de plekken waar onrust heerst. Toch komt het dichtbij met wat daar in de grote stad gebeurde deze week. Het maakt in mij dingen los. Het maakt mij verdrietig om de chaos waar we zo langzamerhand in terecht zijn gekomen. En dan zijn er politici die olie op het vuur gooien met haat zaaiende uitspraken.

Deze politici gedijen op chaos. Hoe meer chaos, hoe meer macht ze naar zich toe kunnen trekken. Ook met leugens, die door veel mensen gezien en gehoord worden als waarheid. Feiten doen er niet meer toe, zo lijkt het, of ze worden met leugens ontkend of omgekeerd. Wat voor mij een feit is en waar, kan voor een ander een leugen zijn. Door chaos te creëren en een zondebok, asielzoekers, migranten, moslims aan te wijzen krijgen de dictatoriale leiders meer en meer macht.

En als ik het voor vluchtelingen opneem, dan zal ik wel links zijn, alsof medemenselijkheid geen algemene menselijke waarde is. Als ik bewogen ben over wat er momenteel in Gaza speelt, een bloedbad in het 'belofde land', met ondertussen meer dan 40.000 doden onder Palestijnse mensen, waaronder vooral vrouwen en kinderen, en vind dat Israël veel te ver gaat dan ben ik een antisemiet, alsof ik tegen Joden ben. Er worden grote woorden gebruikt om medemenselijkheid in een negatief daglicht te brengen.

Wanneer leugens als waarheid worden verkondigd door leiders om ons heen, wat blijft er dan over van vertrouwen? Waar kun je dan nog op vertrouwen, behalve op jezelf, in mijzelf, met als steun het gedachtengoed van Jezus?! Medemenselijkheid hoort daar voor mij bij. Maar Jezus wist maar al te goed wat de machthebbers met hem voor hadden.

En wat hebben wij het eigenlijk goed hier in Nederland. Velen in dit land, waaronder ikzelf leven in weelde. Niemand hoeft honger of dorst te leiden. Er vallen geen bommen op ons dak, oorlog is voor ons een ver van ons bed gebeuren. Onze rijkdom delen met anderen, met bijvoorbeeld mensen die op de vlucht zijn, ook dat hoort voor mij bij het gedachtengoed van Jezus. En bij kerst.

We gaan weer op kerst aan, het feest van het licht en nieuw leven. Het feest van delen. Wij gaan het thuis weer gezellig maken, met familie en vrienden samen eten, en lichtjes overal in huis. Vanuit mij wil ik graag licht brengen. Want waar licht aanwezig is, kan haat niet komen.

Groet Kick



Stichting Kinderhulp Gambia

Ook in 2024 heb ik de Stichting Kinderhulp Gambia gepromoot.

Bij jullie is inmiddels bekend wat deze stichting zoal doet.

De operatiemissie is in november 2024. Dan gaan er een aantal chirurgen, artsen en verpleegkundigen richting Gambia om pro-deo heel veel kinderen in korte tijd te opereren aan orthopedische afwijkingen. Dit zijn vooral O benen en X benen. Door vitaminegebrek e.d. komt dat daar nog erg veel voor.. Wanneer een kind een dergelijke afwijking heeft kan het niet naar school en wordt het slecht geaccepteerd in de samenleving. Dat is hier niet voor te stellen. Na een geslaagde operatie en herstel worden ze geaccepteerd en kunnen ze naar school. Verder zijn er sponsorkinderen en worden kinderen naar school geholpen. Ook zijn er incidentele noodgevallen die op de hulp van de stichting kunnen rekenen.

Ook is het babymelk en vaccinatieproject nog steeds actief.

Het is goed om eens op de internetsite te kijken. Op facebook vindt je de meeste informatie. Daar wordt eigenlijk alles op geplaatst wat er zoal gedaan wordt. Dus facebookers onder ons, kijk eens wat er afgelopen jaar allemaal is gedaan. Zoveel kinderen zijn geholpen met babymelk en voedsel. In de hal van de kerk is allerlei informatie, ook liggen er foldertjes. Het is hartstikke fijn dat er bij onze kerk door meerdere mensen meegewerkt wordt.

Kick verkoopt veel spullen en komt regelmatig met 100 euro aan. Ook op de Schutsemarkt had hij weer veel verkocht. Zijn aandeel voor de actie ligt al boven de 1000 euro. Dus heb je iets nodig of heb je iets voor de verkoop, vraag eens aan Kick. Hij heeft ontzettend veel spullen en verkoopt de leukste dingen. De opbrengst gaat altijd naar goede doelen in binnen en buitenland.

Er liggen in mijn brievenbus vaak volle spaarkaarten van Poiesz. Lieve mensen sparen dus zegeltjes voor Gambia. De kaarten worden omgezet in geld.

Ook het kaartenpotje in de hal wordt vaak gevuld door de verkoop van kaarten en verkoop van zelfgemaakte jam.

Dan zijn er nog de mensen die me zomaar op zondag een envelop in de hand drukken met geld voor Gambia. Zo lief en fijn allemaal.

Helaas afgelopen jaar geen paasbrodenactie. Bakker Westers gestopt en bij een andere bakker was een dergelijke actie niet te regelen. Toch staat de teller van giften in 2024 op dit moment alweer boven de € 2.000 euro.

Ook de landelijke speculaasactie was weer echt een succes.

Zelf heb ik voor € 676,80 euro verkocht (dit geld is niet meegenomen in de 2000 euro) en het mooie is dat er bijna net zoveel speculaas gedoneerd is aan de voedselbank als er verkocht is voor eigen gebruik. Het speculaas voor de voedselbank is daar inmiddels gebracht. Fijn zo'n actie waarbij je 2 doelen kunt steunen. Landelijk zijn er 9.902 stuks speculaas verkocht.

2024

9902
stuks
speculaas

Bedankt!
wij zijn heel blij!

www.kinderhulpgambia.nl

Volgend jaar doe ik gewoon weer mee om de speculaasactie weer een succes te laten zijn. Ach.... en wie weet wat er nog meer op ons pad komt om de Stichting te ondersteunen.

Als er meer mensen speculaas zouden willen verkopen (bijvoorbeeld op het werk of in de familiekring) je kunt je t.z.t. altijd opgeven als verkooppunt.

Een lieve groet,
Reiny Bosdijk

WOORDEN

Christelijk, of kristelijk?

De uitspraak van bovenstaand woord is nogal verschillend, en soms spottend bedoeld...

De meeste mensen spreken christelijk uit met een k-klank.

De uitspraak met een g-klank is vooral gebruikelijk in sommige protestantse kringen; daarbuiten wordt het nadrukkelijke 'gristelijk' ook weleens -vaak spottend- gebruikt om juist die kringen aan te duiden.

De beginletters chr- van uit het Grieks afkomstige woorden worden in sommige gevallen uitgesproken als 'gr', zoals in chronisch of chroom, in andere gevallen als 'kr', zoals bijvoorbeeld in de namen Chris en Christien. Soms zijn ook beide mogelijkheden gangbaar, zoals bij chryasant, christen en christelijk.

Vroeger werden rooms-katholieke eucharistievieringen in het Latijn gehouden. Doordat de naam Christus in het Latijn met een k-klank werd uitgesproken, zijn rooms-katholieken vertrouwd geraakt en gebleven met die uitspraak, ook al zijn de missen inmiddels in het Nederlands. Dat een deel van de protestanten later 'gristus; is gaan zeggen, wordt verklaard doordat ze de Bijbel als het letterlijke woord van God zagen en dan ook precies voorlezen wat ze geschreven zagen staan.

Vrezen

Op de avond dat ik dit stukje typ, de dag van dankdienst, zongen we in de kerk psalm 67 het 3e vers, het slot daarvan luidt: Hij zal zijn geprezen / Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft. Het woord vrezen kennen we vooral in de betekenis van: bang zijn voor, angst hebben voor.

De geschreven tekst van de psalm is: Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.

In deze tekst komt duidelijk naar voren wat het woord 'vrezen' in de Bijbel vrijwel altijd betekent namelijk niet 'bang zijn' maar: ontzag hebben voor hem in de zin van: respect voor hem hebben, eerbied voor hem hebben.

Die betekenis zullen we vooral voor ogen moeten hebben als we dit zingen of lezen!

(Feike Oppewal)



Lucas 1 : 38 - 45

Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die gelooft heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.'

Gebed om ontferming bij de lezing:

Voor wie geen huizen meer betreden,
omdat ze niet geloven dat ze welkom zijn.
Voor wie nooit vol blijdschap worden begroet,
geen vreugde zien, omdat zij er zijn.
Voor wie geen toekomst in zich dragen,
slechts leegte in zich voelen.
Voor wie niet kunnen geloven
dat wie zij zijn er werkelijk toe doet.
Voor hen in wie de heilige Geest nog ruimte moet maken
om haar werk te kunnen doen.
Voor wie geen warmte kunnen voelen,
geen knuffels meer verdragen.
Voor wie geen zegen delen,
omdat ze zichzelf niet gezegend weten.
Voor hen bij wie de hartelijke, vrolijke groet
tussen de twee vrouwen
verdriet en leegte oproept,
wijst op wat ontbreekt
en zo node wordt gemist.

Voor hen roepen we: Heer, ontferm U,
ontferm U over hen,
ontferm U over ons.
Amen

(Marloes Meijer)





Beste mensen,

Het is misschien bij heel veel mensen minder bekend, maar in Pekela is een fantastische ouderenbond - PCOB genaamd (protestants christelijke ouderenbond). We komen ongeveer 6 á 7 keer per jaar bij elkaar. Meestal is de bijeenkomst op een donderdagmiddag in Het Tehuis (14.30 uur - 16.30 uur) waar een spreker wordt uitgenodigd, maar we gaan ook weleens op locatie en bezoeken de spreker daar waar hij/zij het best zijn/haar verhaal kwijt kan. Een kerstviering en een nijaarsveziende zijn vaste onderdelen in ons 'vergaderschema'. De laatste twee jaar zijn we ook een dag samen met de 'OpStap-bus' weggeweest.

We zijn echter de laatste jaren wel wat gekrompen in ledenaantal. Daarom zijn we naarstig op zoek naar nieuwe leden. PCOB-Pekela is een gezellige club mensen van allerlei kerkelijke gezindten. We houden ons bezig met zowel christelijke als wereldse onderwerpen. Zo staat voor 2025 o.a. het volgende op onze agenda: Nijaarsviside, Erik Hulsegge, zangmiddag, Meindert van der Zee over zijn werk voor het Leger des Heils, een predikant, twee zaken zijn nog niet helemaal rond en de kerstviering.

Als u zich aanmeldt voor PCOB afd. Pekela bent u ook meteen lid van ANBO-PCOB. De seniorenorganisatie die zich sterk maakt voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Ook is er korting mogelijk via de collectieve zorgverzekering, reizen en energie van ANBO -PCOB.

Hebt u zin om onze PCOB te versterken, dan bent u van harte welkom. Even een telefoontje naar een bestuurslid is voldoende. Die vertelt u dan waar en wanneer de eerstvolgende bijeenkomst is. Hierbij de gegevens.

Martin Ritzema Tel: 06-53 52 18 23
Frans van der Laan Tel. 06 51 05 20 97

DORPSKERK MEEDEN

KERSTCONCERT

KAMERKOOR BEL CANTO

O.L.V. VICTOR VERHOEF-HARMS

MUZIKALE BEGELEIDING: ADRIAAN MOLLEMA

ZONDAG 15 DECEMBER OM 15.30 UUR

HET KAMERKOOR VERZORGT EEN CONCERT MET
VOORNAMELIJK ENGELSE CHRISTMAS CAROLS
WERKEN VOOR KOOR VAN O.A. WILLCOCKS, RUTTER,
HUIJBERS EN DARK, AFGEWISSELD DOOR
ORGELWERKEN.

ENTREEPRIJS €10,- INCLUSIEF KOFFIE/THEE

KAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE INGANG VAN DE KERK

ANWB AutoMaatje – Vervoersservice voor en door eigen inwoners

Ben je zelf minder mobiel en voor jouw vervoer afhankelijk van anderen en moet je daardoor teveel thuisblijven?

ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto.

Om gebruik te kunnen maken van deze service neem je contact op met de lokale vrijwilliger. Aanmelden is gratis, je betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding per kilometer en eventuele parkeerkosten.

Zo werkt ANWB AutoMaatje in hoofdlijnen:

Vervoer nodig, neem dan minimaal twee werkdagen van tevoren contact op met de lokale vrijwilliger.

Vervolgens wordt een vrijwilliger uit de poule van chauffeurs gezocht die jou wil rijden.

Je wordt teruggebeld als er een vrijwilliger beschikbaar is. Daarbij wordt je geïnformeerd over de globale hoogte van de onkostenvergoeding.

Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor je deur en ga je op pad.

Je betaald de onkostenvergoeding na de rit rechtstreeks aan de vrijwilliger.

Meedoen met AutoMaatje.

Het zou natuurlijk kunnen dat je zelf mee wilt doen als chauffeur.

Bel dan met 085-0710402 of met de plaatselijke vrijwilliger.

Ook kun je kijken op www.opstapbus.nl/automaatje

Wil je gebruik maken van het vervoer of ga je zelf meedoen kun je altijd bellen met **Dhr. H. Berends, Merellaan 15, Nieuwe Pekela. Tel: 674030**



Succesvol najaarsconcert Excelsior

Onder leiding van dirigent Bauke Burghgraef heeft Christelijke muziekvereniging Excelsior vrijdagavond 16 november haar najaarsconcert gehouden in de Gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela. Het concert, met als thema Het verhaal achter de muziek, trok een enthousiast publiek en bood een avond vol muzikale hoogtepunten.

Verhalen achter de muziekstukken

De presentatie was in handen van Wietze Pathuis, die bij elk muziekstuk uitleg gaf over de achtergrond en het verhaal erachter. Het concert opende feestelijk met de mars In Festive Mood, gevolgd door indrukwekkende uitvoeringen van stukken als Twins, Crimson Tide, Concerto d'Amore, Bliss, Classical Canon en Les Champs d'Elysees. Het ruim 40-koppige korps speelde met veel passie en wist het publiek te boeien van begin tot eind.

Feestelijke afsluiting en spontane polonaise

Het laatste nummer, Engelbewaarder, zorgde voor een uitbundige sfeer in de zaal. Het publiek zong enthousiast mee en een spontane polonaise ontstond, wat de avond een feestelijke afsluiting gaf.

Bijzonder eerbetoon aan jubilaris Jan Haan

Tijdens het concert werd muzikant Jan Haan in het zonnetje gezet vanwege zijn 25-jarig jubileum bij Excelsior. Zijn zoon Martin, die zelf slagwerker is bij de vereniging, hield een persoonlijke toespraak. Jan ontving een insigne uit handen van voorzitter Wietse Dik, onder luid applaus van het publiek.

Ruimte voor jong talent

Naast het 'hoofdorkest' kregen ook enkele leerlingen de kans om op te treden. Dewi en Judith, beide op bugel, en Nora-Lynn op blokfluit lieten zien wat ze geleerd hebben. Het opleidingsorkest van Excelsior telt momenteel zes leden en vormt een belangrijke basis voor de toekomst van de vereniging.

Het najaarsconcert werd door de bezoekers als een groot succes ervaren en liet wederom zien dat muziekvereniging Excelsior een sterke muzikale traditie heeft in Nieuwe Pekela.

Wilt u de komende optredens van Excelsior niet missen, noteer dan onderstaande data op uw kalender;

14 december '24	Volkskerstzang in de RK kerk in Oude Pekela i.s.m. Albatros
25 december '24	Rondgang in de kerstnacht
2 februari '25	Kerkdienstbegeleiding Geref. Kerk in Nieuwe Pekela
4 april '25	Voorjaarsconcert in de Geref. Kerk in Nieuwe Pekela
21 juni '25	Nederland en Duitsland zingen – Weener (Dld)

U bent van harte welkom! Bovenstaande concerten/optredens zijn gratis toegankelijk.

November 2024
52^e jaargang, nummer 2
verschijnt twee keer per jaar



redactie:

Ciska Kampinga, J. Koolhoflaan 5, tel. 646127

j.kampinga6@kpnplanet.nl

Liesbeth Jonker, Wildeplaats 43, tel. 647255

liesbethjonker@hotmail.com

typewerk jaarboekje en
drukwerk:

Ciska Kampinga, J. Koolhoflaan 5, tel. 646127

Gironummer van de kerk

Rekeningnr. **NL30INGB0000999938**

T.n.v. Geref. Kerk Nieuwe Pekela

Nieuwe Pekela

Bankrekening Kerk

Rekeningnr. **NL71RABO0365016179**

T.n.v. Geref. Kerk Nieuwe Pekela

Rabobank Veendam

Bankrekening Diaconie

Rekeningnr. **NL49RABO0365016187**

T.n.v. Diaconie Geref. Kerk Nw Pekela

Bankrekening Zending

Rekeningnr. **NL71RABO0365016179**

T.n.v. Geref.Kerk Nieuwe Pekela

o.v.v. Zending

INHOUDSOPGAVE:

Van de redactie en gedicht “Ontwerp van een kerstgedicht”	3
Meditatie	4
In memoriam: Jan Hulzebos	5
Personalia en Psalm 80	6
Verjaardagen en Credo.....	7
Diensten 2024, 2025 en “Gebed om Vrede”	8,9
Notulen kerkenraad	10-16
Vanuit de kerkenraad	17
Collecteopbrengsten en “Gebed om Hoop”	18
Kindernevendienst project + lied	19,20
Kerstontbijt.....	21
Vrouwenclub.....	22
“Een eenvoudig gedicht”	23
Startzondag.....	24
Gedachtenisdienst	25
Column Kick	26
Stichting Kinderhulp Gambia	27,28
Woorden	29
“Gebed om Ontferming”	30
PCOB	31
Kerstconcert Bel Canto	32
ANWB AutoMaatje	33
Excelsior	34
Advertenties	35 t/m 38
Colofon	38