

Orde van dienst voor de viering

op eerste Paasdag

met Maaltijd van de Heer



Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela
4 april 2021 om 9.30 uur
Voorganger: Da. M. Pranger

N.B.

Omdat dit een online dienst is en wij er voor gekozen hebben om met Pasen ook de viering van de Maaltijd van de Heer te laten plaatsvinden kunt u (als u dat wilt) voor aanvang van de dienst thuis brood en wijn klaarzetten om op deze wijze verbonden te zijn met God en met elkaar.

-2-

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtlied: 632 : 1 t/m 3

1 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.

Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

2 Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

3 Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Antifoon (gesproken)

Halleluja!

***Ontwaak ik, nog ben ik bij U
uw hand draagt mij door de nacht
Halleluja***

Zingen: Lied 139 : 1, 2, 3 en 4

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
Hoe kan ik uw geheim doorgronden?

4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
Al steeg ik op in 't hemels licht,
al daalde ik tot de doden af,
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen.

Antifoon:

Halleluja!

***Ontwaak ik, nog ben ik bij U
uw hand draagt mij door de nacht***

Halleluja

Stil gebed – Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 659 : 1 t/m 6

1 Kondig het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!

2 Zing met een juichende stem,
adem weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!

3 Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.

4 Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.

5 Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;

6 daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondig het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!

Het kindernevendienstproject "Levensweg"

Zingen: Het projectlied (melodie lied 542)

1 Wij zetten stapjes op de weg die Jezus is gegaan.
Wij horen dat God steeds weer zegt: 'Ik ben er' is mijn naam.

2 Woestijn en berg en tempelplein en in het zachte gras;
waar mensen zijn, zal God ook zijn, zelfs in de diepste nacht.

3 In duizend huizen klinkt vandaag een lied en een verhaal.
Hier straalt het licht, er brandt een kaars; God ziet ons
allemaal.

Inleiding

Kyriegebed

Glorialied: 643 : 1, 2, 3 en 4

1 Zing nu de Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.
Hij die ons riep in 's Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.

2 Diep in de donkere aarde ging
't lichaam van onze Here
om als het woord der opstanding
levend terug te keren.

3 Als een verweeuwde zat de kerk,
treurende om haar Heiland,
maar in het graf deed Hij zijn werk,
streed met de laatste vijand.

4 Sion, in bitter zielsverdriet,
kon nog alleen maar klagen,
en in haar huis klonk leed voor lied,
werden tot nacht de dagen.

Gebed om de Heilige Geest

Eerste Schriftlezing: Jesaja 25 : 6 – 9

Zingen: Lied 762 : 1 t/m 6

1 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen;
van heinde en ver zal men aan tafel gaan,
de Heer is gul en goed voor al de zijnen.

2 Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal 't feestelijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

3 Op deze berg neemt Hij de sluier weg
waar alle volkeren mee zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.

4 Wij treden aan het ontoegankelijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven-zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.

5 En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood
tot overwinning en van alle ogen
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood
gaat stralend op, een opgang uit den hoge.

6 Dit zeiden zijn profeten in zijn geest;
de bankring van de dood zal zijn gebroken,
de smaad van Israël wordt uitgewist;
zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken.

Tweede Schriftlezing: Johannes 20 : 1 – 18

Lied: 'Wat dreef mij naar het graf?'
Uit 'Als de Graankorrel sterft ...'

LIED VAN MARIA

Wat dreef mij naar het graf?
Wat dacht ik daar te vinden?
De dood brengt anders niet
dan leegte en verdriet.

Met kruiden van de dood,
welriekend, zacht en geurig,
als balsem voor mijn ziel,
ging ik, om hem te zien.

O, hij was zo dichtbij!
Ik kon hem bijna raken!
Als ik mijn hand uitstak
zou hij verdwenen zijn.

Ik hoor nog steeds zijn stem,
een klank die niet kan sterven,
Hij leeft, hij leeft, totdat
ik hem vergeten ben.

Een dode en niet dood,
ik heb hem toch gesproken!
Een dode die je ziet
is geen herinnering.

Alsof ik wartaal spreek
zo word ik aangekeken,
maar wat ik zeg, is waar,
ik heb het zelf doorleefd.

Ik ben niet meer alleen,
hij heeft mij aangekeken!
Ik draag dit ogenblik
voor altijd met mij mee.

Geheimen diep en groot,
te groot voor kleine mensen,
Geheimen ook voor ons,
al zijn wij deelgenoot.

Overweging

Lied: 'Christus resurrexit '
Christus is opgestaan Halleluja! (Taizé)

Voorbeden - Stil gebed

Maaltijd van de Heer

- nodiging

Jezus heeft voor ons allen de maaltijd gegeven om feestelijk de verbondenheid met Hem en met elkaar te vieren. Wij ontvangen brood en wijn uit Gods hand en mogen dit met elkaar delen. Daarom is iedereen hier aanwezig en iedereen thuis, uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

- vredegroet

v: De vrede van de Heer zij met u en met mij,
de Heer zij met ons.

- lofprijzing

Laten wij de Here onze God danken,
want Hij is goed.

De HEER zij met ons. Zijn Geest is in ons midden.

Wij heffen onze harten omhoog.
Wij brengen dank aan de HEER, onze God.
Hij is het waard om onze dank te ontvangen.

Ja, met recht en met reden, o God, spreken wij onze lofzegging uit, hier en nu, overal en altijd, want wat geen oor nog gehoord, en geen oog ooit gezien had, wat in ons bange mensenhart slechts vluchtig op kon komen, als morgendauw die snel verdampt, dat hebt Gij in die nacht bewerkt die ons verhaald wordt door getuigen van de eerste dag, het vroegste licht: die nacht waarin Gij Jezus Christus uit de doden hebt opgewekt. Gij hebt de duisternis verdreven, de aarde en al wat bestaat hebt Gij voor ondergang behoed; richting en zin hebt Gij gegeven aan heel ons sterfelijk bestaan. Daarom vieren en bezingen ook wij, met de vrouwen als eerste getuigen en met allen die hebben geloofd, de dag die Gij, o HEER, hebt gemaakt.

Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst ons leven met uw Naam heeft verbonden en met al wat daarin besloten ligt aan mededogen, liefde en genade; die de nieuwe mens geworden is, uw beeld en uw gelijkenis, de weg, de waarheid en het leven; die, met ons verbonden voor het leven, alle machten van de dood voorgoed heeft verslagen, die op de avond van zijn dood zijn liefde voor ons heeft bezegeld, toen Hij een brood nam, de dankzegging daarover uitsprak, het brak en deelde met de woorden: Dit is mijn lichaam voor u; doet dit tot mijn gedachtenis. Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, de dankzegging daarover uitsprak en deelde met de woorden: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit zo dikwijls ge die drinkt tot mijn gedachtenis. Zo gedenken wij dan, grote God, het geheim van de Gekruisigde, Jezus Christus, de Rechtvaardige, die Gij uit de dood hebt opgewekt.

Stort uw heilige Geest over ons uit, dat wij allen mogen herleven tot een nieuwe gemeenschap van beweging en bewogenheid, vruchtbaar in recht en vrede, ranken van de ware wijnstok.

Zo loven wij, God van liefde, uw Naam, zegenen wij, God van genade, uw glorie, en prijzen wij, God van belofte, uw trouw – door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer, die ons bijeen zal brengen in uw Rijk waar wij om bidden met de woorden:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Amen

Zingen: lied 377 : 1 en 5

1 Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij
o Lam van God, ik kom.

5 Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
o Lam van God, ik kom.

- delen van brood en wijn

Het brood dat wij breken en aan elkaar geven
vertelt ons dat Jezus' leven ook gebroken is
Hij heeft zich aan ons gegeven,
en heeft de weg naar God geopend.
Dit brood van de Heer is brood voor onderweg

De beker met de vrucht van de wijnstok,
daarmee belijden we onze vreugde en dankbaarheid,
omdat we in de naam van Jezus op weg mogen gaan
naar Gods koninkrijk.
Het is de wijn van het feest

- dankgebed

U danken wij, Vader in de hemel.
U hebt ons bij onze eigen naam geroepen
om te delen in Uw liefde.
Wij bidden U, laat ons dit nooit vergeten.
Maak ons sterk om te delen en te leven
met andere mensen om ons heen,
zodat wij samen opgaan in de dank aan U.
Want u verdient onze dank,
vandaag en morgen en altijd.
Amen

Slotlied: 634 : 1 en 2

1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Wegzending en Zegen